

Komt heffen wij allen een feestlied aan

1. Komt hef-fen wij al-len een feest-lied aan,___
2. De ko-nings-doch-ter is in nood,___

ky-rie e-lei-son, van rid-der Sint Jo-ris de
ky-rie e-lei-son, het lot___ ver-oor-deelt

heil-'ge man, ky-rie e-lei-son.
haar ter dood, ky-rie e-lei-son.

The musical score is written on three staves in G major (one sharp) and 2/4 time. The melody is simple and consists of quarter and eighth notes. The lyrics are written below the notes, with some words hyphenated across lines. The first two lines of lyrics correspond to the first staff, the next two lines to the second staff, and the final two lines to the third staff. The score ends with a double bar line.

3. Maar daar komt ridder Sint Joris aan, kyrie eleison,
"Ach jonkvrouw wat is U misdaan?"
4. "Geofferd word ik 't wildedier, kyrie eleison,
dat komt mij nu verslinden hier, kyrie eleison."
5. "Dan zal ik voor U komen staan, kyrie eleison,
en met Gods hulp de draak verslaan."