

## O onverwinnbre Godesheld



1. O on - ver - win - bre Go - des - held, Sint Mi - cha - el.  
2. Gij draagt voor ons de He - mel - vaan, Sint Mi - cha - el,



Kom ons te hulp, trek mee in 't veld. Help ons hier  
en voert het eng - 'len - le - ger aan. Help ons hier



strij - den, wil ons be - vrij - den, Sint Mi - cha - el.  
strij - den, wil ons be - vrij - den, Sint Mi - cha - el.

3. Groot is Uw macht, groot is Uw heir, Sint Michaël,  
Groot op het land, groot op de zee.  
Help ons hier strijden, wil ons bevrijden, Sint Michaël.
4. Uit sterrenlicht smeedt gij Uw zwaard, Sint Michaël,  
en werpt daarmee de draak ter aard.  
Help ons hier strijden, wil ons bevrijden, Sint Michaël.