

## Oogstlied

1. De zon-ne gaat zin-ken, nu na-dert de nacht. De he-me-len  
klin-ken de aar-de ont - waakt. Met  
zeis en met sik - kel door - schrij-den het veld, de maai-ers die  
maai en op Go-des-be - vel. Sint Mi-cha - el met de weegschaal  
staat, hij weegt de vrucht, het kaf ver - gaat.  
— 1. De zon ne gaat zin ken, nu na dert de nacht. De he me len  
klin ken de aar de ont - waakt. Met zeis en met sik - kel