

## Sint Maarten reed door weer en wind



1. Sint Maar - ten, Sint Maar - ten, Sint  
2. Een ou - de, een ou - de, een

Maar - ten reed door weer en wind, zijn  
ou - de man stond aan de baan. Hij

vur - rig paard droeg hem ge - zwind. Sint  
keek de rid - der sme - kend aan: "Och,

Maar - ten reed met vol - len moed, zijn  
help mij, help mij uit deez' nood. Ik

man - tel dekt hem warm en goed.  
vind hier in de kou de dood."

3. Sint Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten was zeer aangedaan.  
Hij bleef voor d'arme bedelaar staan.  
Hij trok zijn slagzwaard uit de schee en sneed zijn mantel vlug in twee.
4. De oude, de oude, de oude man kwam 's nachts weerom.  
Hij had de halve mantel om.  
Hij sprak tot Maarten zonder spot en zei: "Ik ben de lieve God!"