

Daar komt een schip geladen



1. Daar komt een schip ge - la - den tot aan het hoog-ste
2. Hoe 't schip het wa - ter klief - de! Het bergt een kost-b're



boord, draagt Gods Zoon vol ge - na - de, des Va-ders eeu-wig woord.
last. Het zeil dat is de lief - de, de Heil-'ge Geest de mast.

3. Het anker valt ter rede, nu is het schip aan land.
Het woord is vlees geworden, Gods Zoon reikt ons de hand.
4. Te Bethlehem geboren als kindje in een stal,
geeft zich voor ons verloren, de Heiland van 't heeal.