

## Over sterren, over zonne



1. O - ver ster-ren, o - ver zon-ne, zachtjes gaat Ma - ri - a's\_\_\_  
2. Roepde zon-ne mee te we-ven aan 't lich-tend kleed van het



voet. Lou - ter goud uit ster-ren bron-nen brengt zij als een  
Kind. Smeek de maan dan ook te ge - ven vreugd' en blijdschap



he - mel - groet. Schrijdt Ma - ri - a langs Gods we-gen,  
aan het\_\_\_ Kind. Zin - gend laat zij al - le ster-ren



hoog door he - mel - licht om - straald, weeft zij 't kleed van  
voor de gro - te wa - gen gaan, trekt dan jub - 'lend



ster - ren - ze - gen, waar Gods Kind in ne - der - daalt.  
door de he - mel, komt met hem op aar - de\_\_\_ aan.